



Välkommen till vårmöte ”Halmstads Teater 60 år”

Halmstads kulturkändisar Ingegerd Sahlström och Ulf Andersson kåserar om Teaterns tillkomst och historia.

Film visas när Teatern byggdes samt Halmstads revykungar ”Palle och



Roy spelar Helan och Halvan”. Bilden visar revyn ”Hej H” från 1968. Medverkande: Bengt Vickström, Gun Bergström, Barbro Falkström, Lennart Isaksson. *Obs! Ingen supé detta mötet.*

*Torsdag den 10 april kl 18.30 i Figarosalen
Halmstads Teater*

Vårutflykt 17 maj

Vandalorum - det nya konstmuseet utanför Värnamo



Där besöker vi utställningen ”Barnets århundrade”. Den stora designutställningen med totalt 250 föremål som är inlånade från olika designmuseer. Målet med utställningen är att visa hur nordiska formgivare, arkitekter och konstnärer bidragit till att stärka barns intellektuella, känslomässiga och fysiska utveckling.

Vi äter lunch på Vandalorums välrenommerade restaurang, Syltan, där vi givetvis intar smäländska isterband med örtstuvad färskpotatis och rödbetssylt.

Efter lunchen på Syltan och ett besök i museishopen besöker vi Bruno Mathson museet och avslutar sedan utflykten med eftermiddagskaffe i Apladalens Kaffestuga.

I resans pris ingår bussresa, entréer, lunch och eftermiddagskaffe.

Avresa från Halmstad med buss från parkeringen utanför Halmstads Teater kl 09.30 och beräknad återkomst kl 18.00. Anmälan är bindande.

Anmälan endast per telefon (ej e-post) 035- 21 40 40.
Fr. o. m 14 april. Först till kvarn. Måndag-fredag 9-14.
Pris 500 kr/person

Fiken Johansson – berömd laxrökerska



1907 upphöjdes Fikens firma till Kungl. Hovleverantör.



Josefina Magdalena Johansson (Fiken) var född 1826 i Falckenberg, där hon tidigt anställdes hos stadens berömda laxrökarfamilj Stenberg. 1848 gifte hon sig med skepparen Pehr Johansson och flyttade till Halmstad, där hon grundade sin laxrökningsfirma 1855. Till det speciella rökningsreceptet använde hon uttjänt ekbark från stadens garverier.

Maken fick stå som ansvarig för firman eftersom kvinnor vid den tiden inte tilläts driva egen rörelse. Fiken var mycket driftig. Hon avtalade med familjen Wallberg att tinga all lax som togs upp i deras laxgård i Nissan. Rökeriet låg vid Ridhusgatan nedanför Galgberget och det byggdes ut etappvis.

Det stora genombrottet för hennes Halmstadlax kom den 3 maj 1861 då Karl XV fyllde år. På matsedeln stod ”*Le saumon de fumée de Halmstad*”. Sedan var succén given.

Rikets förnämsta restauranger, t ex Operakällaren och Hotell Rydberg i Stockholm, Lorensberg i Göteborg och Hippodromen i Malmö ville alla ha Halmstadlax.

1907 upphöjdes Fikens firma till Kungl. Hovleverantör. På 1920-talet diskuterade Halmstads styrande att döpa om Ridhusgatan till Laxrökaregatan, vilket dock aldrig blev av. Sedan länge är rökeriet helt utplånat, inte ens en liten skylt upplyser om rökeriets existens. Fiken Johansson avled 1910.

Källa: Eric Rasmusson, Författat och förpackat. Halmstad 2012. Eric Rasmusson, ballänning, historiker, förpackningsdirektör och kulturpersonlighet skrev flera böcker om Halland och om sitt liv. Han gick bort 2011, 95 år gammal. Ovan nämnda bok kom ut postumt och spänner över de mest skiftande ämnen.

Kerstin Wedin

Vem har gjort denna flaska?

Denna speciella flaska har föreningen fått som gåva. Enligt upplysningar ska det vara en karikatyr av Kalle Rask. Men vi är intresserade av att få veta vem som har gjort den och vad denna formgivning kallas. Hör gärna av er om ni vet mer!

Konditormästare Ingvar Thornbergs farfar Alexander Andersson var fattigvårdssyssloman i Halmstad och en av initiativtagarna till byggandet av S:t Olofshemmet.

I Gamla Halmstads årsbok 2001 skriver Thornberg om Kalle Rask, ett original på hemmet. Thornberg växte upp i en närbelägen villa tillsammans med sina föräldrar och farfar och farmor och berättar episoder från sin barndom i slutet av 1930-talet.

”Kalle Rask, en nära två meter lång man som ansvarade för gatusopning och ogräsrensning runt en stor del av kvarteret. Privata villaägare gav honom en överenskommen slant månatligen,

och således höll han vårt hus, dess rännsten och trottoar ren från ogräs och lämningar från bryggerivagnens och mjölkskjutsens dragare.

Kalle var oerhört fotbollsintresserad och hans lag var det blåvita Bollklubben, HBK. Det rödvita laget Halmia hatade han som pesten. Små pojkar i grannskapet ropade ibland ”Heja Halmia”. Då tog Kalle upp förföljelsen med kvasten i högsta hugg.

Han hatade röda färger, eftersom de påminde honom om det lag som försatte HBK i prekära situationer ganska ofta. Således tvingades en brevbärare, som av naturen begåvats med rött hår, byta distrikt, ty Kalle jagade honom med kvasten. Någon illvillig person hade en natt målat hans skottkärra röd och vit. Då gick inte Kalle ut, förrän skottkärran bytts ut eller måhända om-målats i för honom behagliga färger.”



Foto: Christel Ek

Källa: Ingvar Thornberg: Minnen från S:t Olofshemmet, GHÅ 2001.

Kerstin Wedin och Christel Ek

Vid Fredrikstens fästning strax utanför Fredrikstad blev Karl XII skjuten år 1718. Nu är Najaden på väg mot Fredrikstad och blir väl där en symbol för ännu ett svenskt misslyckande och för vad Norge kan. Visserligen kommer Tre Hjärtan att ligga kvar framför slotet men bilden av Halmstad kommer att vara förändrad för alltid när Najaden försvinner till Norge. Det verkar som om man i Norge har betydligt bättre möjligheter att få stöd till renovering och underhåll av historiska fartyg och att detta är en viktig anledning till att det blev Norge som fick ta över Najaden. Det känns ju fel att det skall vara så.

Norre Katts park är Halmstads äldsta park, området började användas för

rekreation i mitten på 1800-talet då gästgivare Sjögren köpte marken och anlade ett förlusteställe där. Mycket har hänt på området genom åren, 1912 var Halmstadutställningen här och Tivoli är ju välkänt för de flesta Halmstadbor.



Ordföranden har ordet

Nu i vår blir det en fin nyhet i parken då man har planterat 100 000 tulpanlökar i staden och en stor del av dem i Norre Katts park. I början på maj blommar de och jag ser fram emot en

promenad i parken när man kan njuta av blomsterprakten.

I styrelsen diskuterar vi just nu för- och nackdelar med brutet räkenskapsår. Det innebär att föreningens verksamhetsår börjar 1 juli och sedan avslutas 30 juni året efter. Vi har fått en del påpekanden där man säger att Gamla Halmstad är nog den enda föreningen i Halmstad som lever kvar med detta brutna räkenskapsår. Vi kommer att fundera på detta ett tag till och en eventuell förändring kommer att läggas fram på ett årsmöte eftersom det innebär en förändring av stadgarna.

Sven Johansson



När det stormar övergår Dragvägen i flytande tillstånd. Så här såg det ut vid förra seklets början men bilden kunde lika gärna ha tagits i höstas, även om dagens Halmstadbor är annorlunda klädda.



Stormen fick S:t Nikolais kyrktupp att pröva vingarna.

Foto: Åke Hassbjer



Stormarna Simone och Sven i höstas höjde vattenståndet i Nissan rejält. Najaden ser ut att vara på väg upp på kajen.

Foto: Christel Ek

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!

Andersson, Bo-Lennart, Halmstad
Andersson, Börge, Södertälje
Andersson, Gudrun, Mölndal
Andersson, Göran, Halmstad
Andersson, Lisbeth, Halmstad
Andersson, Marie, Vimmerby
Andersson, Maths, Halmstad
Andersson, Monika, Halmstad
Andersson, Stig, Halmstad
Andreasson, Christer, Halmstad
Arvidsson, Göran, Halmstad
Augustsson, Claes, Haverdal
Bengtsson, Berit, Halmstad
Bengtsson, Boje, Halmstad
Bengtsson, Christer, Halmstad
Bengtsson, Kurt, Linköping
Bengtsson, Monica, Halmstad
Bergman, Lars, Halmstad
Bergström, Hans, Halmstad
Brissman, Lars, Halmstad
Brissman, Per, Halmstad
Byström, Gunvor, Halmstad
Carlqvist, C G, Halmstad
Efvergren, Claes, Halmstad
Ekholm, Marie, Halmstad
Eklöf, Jan, Åled
Ekman, Lisbeth, Halmstad
Eliasson, Stig, Oskarström
Elmgren, Marie-Louise, Halmstad
Eriksson, Camilla, Halmstad
Erntell, Mats, Halmstad
Fagerström, Eva-Lotta, Åled
Fajersson, Marita, Halmstad
Flodén, Agneta, Halmstad
Friheim, Kjell-Åke, Kvibille
Granquist, Lennart, Oskarström
Gudmundsson, Hans, Halmstad
Gudmundsson, Kenneth, Åled
Gunnarsson, Jan-Erik, Halmstad
Gustavsen, Janne, Halmstad
Hagel, Niclas, Halmstad
Hallberg, Ulla, Halmstad
Hansson, Lars, Halmstad
Hansson, Marianne, Halmstad
Henriksson, Ralf, Halmstad
Herlin, Mats, Halmstad
Hildingsson, Berit, Unnaryd
Hoffert-Andersson, Monica, Halmstad
Hörberg, Martin, Halmstad
Johansson, Birgitta, Halmstad
Johansson, Elisabeth, Halmstad
Johansson, Gert-Arne, Getinge
Johansson, Margit, Halmstad
Johansson, Staffan, Gullbrandstorp
Karlsson, Lena, Halmstad
Kjellberg, Marta, Halmstad
Kornfeld, Bodil, Malmö
Kristensson, Ingela, Harplinge
Larsson, Annika, Halmstad
Larsson, Joachim, Halmstad
Leander, Lars, Halmstad
Leihed, Leif, Halmstad
Lind, Dan, Halmstad
Lindahl, Michelle, Halmstad
Lindskog, Hans, Halmstad
Linné, Eva, Halmstad
Ljungman, Bo, Halmstad
Lovén, Mikael, Halmstad
Lunder, Övind, Haverdal
Lundgren, Margaretha, Halmstad
Malmberg, Anders, Haverdal
Malmgren, Casper, Halmstad
Mikkelsen, Monica, Halmstad
Nilsson, Charlotte, Halmstad
Nilsson, Erolld, Harplinge
Nilsson, Ingemar, Åled
Nilsson, Lars-Göran, Halmstad
Nilsson, Patrik, Halmstad
Olsson, Esbjörn, Bromma
Oskarsson, Christel, Halmstad
Oskarsson, Göran, Halmstad
Persson, Mats, Gullbrandstorp
Possfelt Svensson, Annika, Halmstad
Rapp, Agne, Halmstad
Rimstrand, Torbjörn, Halmstad
Rothelius, Gustaf, Haverdal
Rudendahl, Carina, Halmstad
Rudin, Bo, Sigtuna
Sandgren, Cecilia, Halmstad
Sigurdsson, Leif, Halmstad
Sjöberg, Marita, Halmstad
Sjögren, Adam, Halmstad
Skooogh, Stefan, Halmstad
Spåls, Stefan, Halmstad
Stam, Christina, Borlänge
Strandberg, Jesper, Gullbrandstorp
Sundén, Bengt, Halmstad
Svensson, Jessica, Halmstad
Svensson, Ronny, Halmstad
Söderberg, Stig-Åke, Halmstad
Tham, Hugo, Halmstad
Torres, Gunilla, Halmstad
Wallin, Lars, Halmstad
Warman, Christina, Åled
Wetterlundh, Binnie, Halmstad
Virack, Mats, Halmstad
Wirfelt, Gunilla, Nässjö
Åkvist, Ing-Britt, Halmstad
Ödmark, Britt-Marie, Oskarström

Semesterstängt

Vår kanslist Christel Ek har semester 24/3 - 31/3 2014 och då är kansliet stängt.

Stödande medlemskap

Anhörig till medlem kan bli stödmedlem.
Sätt in 50 kr på bg: 308-5081.
Årsbok och HalmstadBud erhålles genom den anhörige.

Facebook

Om du är med på Facebook ber vi dig gå in och gilla Gamla Halmstads sida och sprid information om föreningen också till dina vänner.

Hemsidan

Titta gärna in på Gamla Halmstads hemsida.
www.gamlahalmstad.se. Vår ambition är att ständigt uppdatera den så att innehållet fortlöpande förnyas.



HalmstadBudet är ett informationsblad för Föreningen Gamla Halmstads medlemmar.
© Föreningen Gamla Halmstad och respektive författare. Med stöd av Kulturnämnden i Halmstad.
Layout: Christel Ek.

Tryck: Fototryck, Halmstad 2014.
FGH, Fredsgatan 5, 302 46 Hstd. Tel: 035-21 40 40.
Hemsida: www.gamlahalmstad.se
E-post: info@gamlahalmstad.se
Kansliet är öppet månd-fredag 9-14.